

## Barnet bliver robust til at mestre eget liv

Dybbølsten Børnehave giver passende udfordringer for det enkelte barn; det skal være sjovt, spændende og berigende, så barnet bliver nysgerrig, kreativ og interesseret i at lære.

Hvert år i april siger vi farvel til børn der skal videre på deres vej – skoleparate og godt på vej til at mestre eget liv.

Inden dagen kommer, hvor vi tager afsked med kommende skolebørn, har vi den tradition, at kommende skolebørn tager på en heldagstur ”ud i det blå” med efterfølgende overnatning i børnehaven. Resten af huset holder fest i børnehaven, for at markere, at der snart sker rokeringer på de 3 stuer og vi skal tage imod nye børn

### Afslutning for kommende skolebørn ”en tur ud i det blå”

- Endelig kom dagen, som kommende skolebørn og voksne på blå stue havde ventet spændt på. **Lærke** havde på forhånd gjort sig nogle tanker omkring aftenrutinen: ”Liva, har vi et fjernsyn vi kan se i, inden vi skal sove?”
- Der var travlhed i garderoben kl. 8.10 og **Oliver** kom hen til Dorte og spurgte: ”What is everybody doing?”
- 22 børn klar kl. 8.30 uden for Dybbølsten Børnehave: ”Hvor skal vi hen?”  
- ”Ud i det blå!” En stor lejet bus stod klar ved fortorvskanten.  
Bussen satte os af ved Brudgomsalleen ved Huholt skole. **Daniel til Alexander:** ”Du skal lige huske din rygtaske.”  
**Clement:** ”Hvilket land er vi i nu?”
- Vi gik op ad grusvejen og kom lidt efter til et rødstenshus, hvor en mand tog imod os.
- Manden præsenterede sig for os, han hed **Tobias** og var naturvejleder. Han ville vise os en tur gennem forårsskoven.
- **Mette** kom i sin bil og havde medbragt kasser med bagage fra børnehaven. Vi satte vores tasker inde i huset og Tobias inviterede os om i haven, hvor han viste os nogle forskellige ting, som han havde inde i sit værksted; et egern, geviret fra et rådyr og en ræv. **Clement:** ”Jeg har også engang set sådan en røv!” (= ræv).
- Vi fik alle et af de lækre pølsehorn, som **Tanja** havde bagt sammen med **Nicklas, Lea og Ingeborg.**
- Derefter vandrede vi en tur ud i skoven for at lede efter dyr og insekter.
- Vi var kun lige kommet ud på skovstien, da vi fandt en bunke hestepærer med masser af lange regnorme i, som børnene indsamlede i et lille terrarie. De var meget optaget af alle de regnorme, der lå på stien. **Alma** samlede en ordentlig håndfuld regnorme op og de dampede helt, da hun skulle lægge dem over i terrariet. Vi snakkede om, at de kunne blive til ormechips til aften og til en lækker ormestuvning, som vi skulle have til aftensmad. **Katrine:** ”Hvorfor skal vi have DET til aftensmad?”

- Vi gik ind mellem egetræerne for at kigge efter egeren og Tobias fortalte os, at der boede en egeremor med sine unger der, for der lå mange afgnavede grankogler i skovbunden.
- Tobias rystede op med en eger-leg, som kunne sammenlignes med "Kom hjem alle mine kyllinger". **Julia My** var den første egeremor, som skulle kalde på alle egerungerne og **Milo** fik lov at være ræven, som skulle have Tobias' flotte ræveskind rundt om sig.
- Efter eger-legen kaldte Tobias alle børn sammen, så han kunne fortælle noget om dyr: "Jeg vil gerne have, at alle børn laver en cirkel". **Kevin** viste Tobias to cirkler med hænderne: "Se her, Tobias!" Tobias: "Ja du har lavet 2 cirkler!" Kevin spurgte meget interesseret ind til Tobias' viden om regnorme.
- Vi gik videre ind i skoven for at komme hen til vandløbet. På vejen så vi træer med forskellige mærker på. **Mikkel**: "Hvorfor er der sådan et mærke på træet?" Dorte:
- "Det viser en hestesko og to pile, fordi det er en hestesti og man må ride begge veje på den." Vi kom til et træ med en rød streg og et 2-tal på og snakkede om at det nok var et træ der skulle fældes. **Milo**: "Ja det betyder, at det skal fældes om to dage!"
- Ved vandløbet opholdt vi os i længere tid. Der var masser af muligheder for leg og undersøgelse. **Viktor** fulgte Tobias på nært hold og holdt ham gerne i hånden.
- Man kunne hoppe over vandløbene og lande på små skrænter. **Johan** gik på line over vandløbet.
- **Frejas** støvle sad fast i mudderet og Tobias og Dorte reddede hende.
- Børnene ville gerne smide store pinde og grene i vandløbet, men det var ikke godt for naturen, for så kunne vandet ikke løbe frit. **Daniel og Nicklas** koordinerede med hinanden at få fisket mange pinde op igen.
- Vi gik tilbage til huset og tændte bålet, fik tisset, vasket hænder og spiste madpakker rundt om bålet.
- Da vi var ved at være færdige med at spise brød **Ingeborg, Vilma, Lærke, Johan og Lea** ud i sange fra MGP. Tobias kendte sangene og fagterne, for han havde også 3 børn, fortalte han.
- Efter vi havde spist, skulle alle dyrene, vi havde indsamlet, slippes fri igen. Dyrene blev sorteret og "ormeholdet" vandt.
- **Alexander, Viktor, Nicklas, William og Daniel** legede tik med Tobias.
- **Eskil** nød at klatre i træer og finde gode siddepladser deroppe.
- **Julia My, William, Ingeborg, Olivia, Vilma og Freja** legede egerleg i træerne.
- **Selina**: "Jeg er vant til gyngen hjemme i børnehaven, men nu er jeg blevet vild med den her!"
- **Katrine og Oliver** legede en god leg med pinde med glimt i øjet og et stort smil om munden.
- **Tanja og Vilma** sad ved bålet og Vilma sagde: "Det er helt sort!" Tanja var ikke helt med på, hvad Vilma snakkede om. "Ja altså vejret!", sagde Vilma.
- **William** fandt en kogle: "Tanja se, der har været et egeren."
- Kl. 15 havde vi pakket sammen, gjort toilette rent og skiftet fra gummistøvler til tørre strømper og løbesko. **Eskil** havde lånt et par bukser: "De er fuldstændig for lange!"

- Vi gik fra Huholt Hus gennem skoven og **Viktor** sagde: "Liva jeg skal altså i seng kl. 7!"
- Vi gik over nogle kæmpestore fodboldbaner. "Det er SUB – jeg vidste bare vi skulle til SUB!" udbrød **Nicklas**.
- Vi kom hen til busstoppestedet og **Oliver** spurgte: "Er vi i Tyskland nu?"
- Vi kørte med 2 busser og stod af ved Dybbøl-skolen, hvor vi lige stak næsen ind for at sige hej til Bodil og se om garderoberne var klar til os til på tirsdag.
- Foran Dybbøl-skolen tog **Esther** et gruppefoto med Dybbøl-skolens logo i baggrunden.
- Vi blev godt modtaget i Dybbølsten Børnehave af **Dina** som stod klar med et glas saft og et veldækket bord.
- Sengene var redt og nattøjet lå klar, så alle børn kunne på skift gøre sig klar til aftensmaden, der blev spist med nattøj på.
- Vi sang Povl Kjøllers vandsang for **Dina og Thea** inden de serverede for os.
  
- Vi spiste lasagne med masser af forskellige, lækre grøntsager, frugter og fetaost til. Til dessert fik vi en is.
- Vi børstede tænder og havde godnathygge i grøn stues puderum, hvor vi kiggede i bøger og alle fortalte om det bedste fra dagen.
- Johan og Olivia sang en MGP-sang for os og vi bakkede op med kor.
- Dorte sang og spillede "Nydningen" som godnatsang.
- Så var det tid til at komme i seng. Hver gruppe hørte en godnathistorie og så var det sovetid. Cirka kl. 21.15 var den sidste faldet i søvn og de voksne sad og reflekterede over dagens oplevelser inden det var sengetid for dem også.
- Kl. 7.00 var det sidste barn vågnet, alle kom i tøjet, pakkede sammen og spiste morgenmad, som Pia og Anita havde gjort klar i køkkenet.

### **En tur ud i det blå – "det bedste på turen":**

**Olivia** – at sove her i børnehaven og at være sammen med Tobias

**Lærke** – at skulle sove her

**Alma** – at holde alle de der regnorme i hænderne

**Ingeborg** – at klatre i træer

**Selina** – at se og finde dyr (snegle, regnorm, skovsnegle)

**Vilma** – at køre i bus og sove i børnehaven

**Katrine** – at klatre i træet med gynger og lege egern

**Freja** – at finde skovsnegle

**Lea** – at sove her og trægyngerne

**Julia My** – at sove her

**Daniel** – at spille på iPad og være henne hos Tobias

**Nicklas** – at klatre i træer

**Milo** – klatretræer og trægynger og at sove i børnehaven

**Johan** – at klatre i træer

**Mikkel** – at klatre i træer, finde regnorme og at sove i børnehaven

**Kevin** – at bære kassen med orme og smide små pinde i vandet

**Viktor** – at lege med pinde og lege med Tobias, han var også min ven

**Clement** – at finde blomster

**Eskil** – at finde regnorme og snegle

**William** – at skubbe pinde fra dammen

**Oliver** – at spise "is-creme"

**Alexander** – at sove i børnehaven og tage pinde op fra "dammen"

**Liva** – at se alle børnene klarede at være ude i så meget regnvejr og stadig have det sjovt

**Tanja** – at lege egernleg med Tobias' seje ræv rundt om sig

**Esther** – at lave bål, solen der skinnede, børnene rundt om bålet og de flotte træer

**Mette** – da solen kom frem og at kunne se alle børnene lege så dejligt

**Dorte** – at sidde rundt om bålet og blive varmet mens vi spiste madpakker

**Mange hilsner fra**

Esther, Mette, Tanja, Liva og Dorte